

Ik was gelukkig omdat ik nooit iets heb gevraagd
en nooit gezocht heb iets te vinden
Ik heb nooit meer gewild dan in de zon of in de regen zijn -
in de zon wanneer de zon scheen
en in de regen als het regende (en nooit het omgekeerde)
Warmte voelen, wind en koude
en niet verder gaan dan dat.

F. Pessoa

De families Huyghe, Degline, Soenen, Dehoeck
en zijn nabije vrienden melden u het heengaan van

De Heer

Paul Huyghe

Geboren te Brugge op 2 juli 1960
en overleden in het AZ Sint-Lucas te Assebroek op 4 mei 2026.

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk uitgenodigd wordt,
vindt plaats op **zaterdag 9 mei 2026 om 10 uur**
in de de Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk,
Pastoor Verhaegheplein te Ver-Assebroek, gevolgd door de
begrafenis op de begraafplaats van Ver-Assebroek.

Bijeenkomst aan de kerk.

Met dank aan
de dokters en het verplegend personeel van het AZ Sint-Lucas,
het team van het Wit-Gele Kruis,
de Huisartsenpraktijk De Meersen.
Met bijzondere dank aan Zuster Ria, Chris, Luc, Eric, Romain
en Carine, Tineke, Hubert, Rik voor hun liefde, toegewijde steun
en nabijheid.

U kan Paul een laatste groet brengen in het rouwcentrum,
Vossensteert 2 te Assebroek,
dinsdag tot vrijdag van 14 uur tot 17 uur.

Rouwadres:
Meersenstraat 34, 8310 Assebroek
Online condoleren www.uitvaarthuisdegrande.be